

In liefdevolle herinnering

PAUL MOLLU

18 februari 1928 - 29 september 2018



*Sterven doe je niet ineens maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf 't is vreemd maar die vergeet je
het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt: ik ben wat moe
maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe.*



De heer

Paul Mollu

weduwnaar van mevrouw Lea Vannerum † 2016

Geboren te Kortenaken op 18 februari 1928
en zachtjes ingeslapen in het R.Z. H. Hart, campus Mariëndal
te Tienen op 29 september 2018.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van Paul in de aula van het uitvaartcentrum Hansen,
op **zaterdag 6 oktober 2018 om 9.30 uur**.

Samenkomst aan het uitvaartcentrum Hansen,
Dorpsstraat 76, 3450 Geetbets om 9.15 uur.

De crematie, gevolgd door de begraafing van de urne op de
begraafplaats te Kortenaken, heeft plaats in intieme kring.

U kan Paul een laatste groet brengen bij
uitvaartverzorging Hansen, Dorpsstraat 76, 3450 Geetbets,
op **vrijdag 5 oktober 2018 van 19 tot 19.30 uur**,
in aanwezigheid van de familie.

Hij leeft verder in de harten van:

François en Brigitte MOLLU-PIERAERTS

zijn kinderen,

Domien en Ellen MARIS-MOLLU
Kristof en Tatiana MOLLU-BOONE
Lotte MOLLU

zijn kleinkinderen.

Delen in dit verdriet:

zijn neven en nichten.

De families

MOLLU-ANTOONS en VANNERUM-VANDENBROECK.

Met dank voor de goede zorgen en genegenheid van:

zijn huisarts Dr. De Roo,
het verzorgend personeel van WZC Den Boomgaard te Glabbeek,
dokters en verzorgend personeel van campus Mariëndal.

Rouwadres:

-

 Hansen Uitvaartverzorging bvba • Geetbets 011 58 73 46 & Zelem-Halen 013 44 43 43

Online condoleren: www.hansenbvba.be