

Degene die ik liefheb verlaat ik
om degene die ik liefhad terug te vinden.

De heer

Emile Smets

weduwnaar van mevrouw

Jeanne Vermeulen † 2012

*Lid van Samana Zelk
Lid van het H. Paterke van Hasselt*

Geboren te Halen op 1 mei 1920
en zachtjes van ons heengegaan in residentie
Sint-Lambertus' Buren te Zelem op 9 december 2018.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van
Emile tijdens de uitvaartliturgie die zal opgedragen worden
in de parochiekerk Sint-Pancratius, Kerkstraat te
Zelk-Halen, op vrijdag 14 december 2018 om 10.30 uur.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten
in de kerk vanaf 10 uur.

De crematie, gevolgd door de bijzetting van de urne in
het columbarium op de begraafplaats te Velpen-Halen,
zal plaatshebben in intieme kring.

U kan Emile een laatste groet brengen in het
uitvaartcentrum Hansen, Stationsstraat 89 te Zelem-Halen,
op **donderdag 13 december 2018 van 19 tot 19.30 uur.**

Er is parkeergelegenheid aan het bedrijventerrein (Meldertsestraat 8)
of achter aula 'de Heyde' (Linkhoutsestraat 3)

Hij leeft verder in de harten van:

Willy † SMETS
Linda SMETS

zijn kinderen,

Glenn
Emily (petekind)

zijn kleinkinderen.

Delen verder in dit verdriet:

zijn zussen Maria †, Lisa en Ida, neven en nichten.

De families

SMETS-PUTZEYS en VERMEULEN-SCHAERS.

Met dank voor de goede zorgen en genegenheid van:

zijn huisarts Dr. Vanschoenbeek,
het personeel van residentie Sint-Lambertus' Buren.

Rouwadres:

Familie Emile Smets
p/a Stationsstraat 89, 3545 Zelem-Halen

