



Veel heb je ons gegeven, veel heb je voor ons betekend.

Plotseling uit ons leven verdreven blijf je in onze harten verder leven.

De heer

Cyriel Vantilt

weduwnaar van mevrouw

Anna Bartholomevis † 1990

levensgezel van mevrouw

Paula Vanstraelen

Lid van de duivensportvereniging 'De Eendracht' Kozen

Lid van Samana Wijer

Hij werd geboren te Herk-de-Stad op 4 juli 1927 en is zachtjes van ons heengegaan in het RZ Sint-Trudo te Sint-Truiden op 24 januari 2020.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Cyriel in de Sint-Pietersbandenkerk, Grotestraat te **Wijer op woensdag 29 januari 2020 om 10.30 uur**, gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Wijer.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10 uur.

U kan Cyriel een laatste groet komen brengen in het uitvaartcentrum Vranken, Kerkstraat 124 te Nieuwerkerken op **dinsdag 28 januari 2020 van 19 tot 19.30 uur**.

Cyriel leeft verder in de harten van:

Paula VANSTRAELEN,

zijn levensgezel,

Eduard en Annie VANTILT-DOUCÉ,
Vera VANTILT en Gino CLEMENS,

Valère en Alda VANTILT-DROOGMANS,
Geert en Esther VANTILT-QUAREM,
Leonieke, Rozemijn, Marylise,

Béranger en Lutgarde VANDEREYKEN-VANTILT,

Gilbert en Christine VANTILT-VAN DE CAPPELLE,
Nico VANTILT en vriendin Lisa,
Ronny VANTILT en vriendin Eveline,
Tim VANDAMME,

Benny † en Linda † GUYPEN-VANTILT,
Frederik en Ida GUYPEN-DENDAS,
Marcus, Fleur, Hanne,

Patrick en Lydia VANTILT-LAMBRECHTS,
Dieter VANTILT en Leen WITHOFS,
Eline VANTILT,

Johan en Anja VANTILT-DEFERM,

zijn kinderen- klein en achterkleinkinderen.

Delen mee in dit verdriet: zijn schoonzussen, neven en nichten.

De families VANTILT-BUNTINX
en BARTHOLOMEVIS-VANLANGENAKEN.

Met dank voor de goede zorgen en genegenheid van:
zijn thuisverpleegkundigen Kathy, Gunther en Jeroen.

Rouwadres:

t.a.v. familie Cyriel Vantilt
p/a Kerkstraat 124 - 3850 Nieuwerkerken